

De hemel heeft er een mooie ster bij

De heer

Constant De Bondt

(Stanneke)

echtgenoot van Cesarine Moens

geboren te Willebroek op 20 november 1933
en overleden in het AZ Rivierenland te Reet op 3 oktober 2024

De plechtige uitvaartdienst rond de urne, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de Sint-Niklaaskerk, August Van Landeghemstraat te Willebroek,
op woensdag 9 oktober 2024 om 10.00 uur.

Samenkomst en laatste groet aan de urne in de kerk vanaf 9.40 uur.

Volgens de wens van Constant en zijn familie
zal zijn urne in zijn vertrouwde omgeving worden bewaard.

Zondag 10 november 2024 om 11.00 uur vieren wij de gedachtenisviering
voor Constant in de hoger genoemde kerk.

Dit melden u met droefheid:

Cesarine Moens,

zijn echtgenote,

Eddy(†) en Linda D'hondt - De Bondt,

zijn dochter,

Ellen D'hondt en vriend Eduardo Alegre Vicente,

zijn kleindochter,

Alfonsine(†) Moens,

Jean(†) en Rosa Moens - De Clercq, kinderen en kleinkinderen,

Jozef en Lisette Moens - Cools en zoon,

Henri en Hilda(†) Moens - Abts, kinderen en kleinkinderen,

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

De families De Bondt, Moens, Brems en Van de Sande.

Onze oprechte dank aan zijn huisarts Myriam Verbist,
het team van de thuisverpleging La Nurse.

Er is gelegenheid tot een laatste groet aan Constant op dinsdag van 18.00 uur tot 19.00 uur
in het rouwcentrum Van Humbeeck, Oud-Strijdersstraat 19 te Willebroek.

Rouwadres: Heindonksesteenweg 201 - 2830 Willebroek.

Rouwcentrum Van Humbeeck nv Oud-Strijdersstraat 19, Willebroek
willebroek@vanhumbeecknv.be Tel. 03 / 886 96 71